

# ***TSUNAMI*** **TSUNAMI**

## Liedteksten bij de lesmap

*Theatervoorstelling 'Mevrouw Ja & Meneer Nee'*  
*Gebaseerd op het boek 'Mevrouw Ja & Meneer Nee'*  
*(van Pieter van Oudheusden & Inge Bogaerts)*  
*Tekst, muziek en spel: Joep Conjaerts & Fleur Hendriks*  
*Doelgroep: 5+*

## VERMICELLIEDJE 🎵

Een berg van hapjes om mee te beginnen  
Wat haring met slagroom, dat glijdt lekker binnen  
Een stokbrood met kauwgombalboter besmeerd  
En piepkleine pizza's met popcorn en peer

Dan vazen vol soep van priklimonade  
Waarin knalroze balletjes liggen te baden  
Een donut als toastje waarmee je kan dippen  
Een lolly als lepel waaraan je mag likken

Het hoofdgerecht is een gigantisch paleis  
Van Prinses Pastinaak en van Ridder Radijs  
Zij slaapt op een bedje van gestoofde meloenen  
Hij zit op een paard van gebakken pompoenen

Ik metsel van tofu en toffee de muren  
En stuc ze met uien- en look confituren  
Vier torens kroketten vol stinkende kaas  
Dat ruikt niet zo lekker maar ik ben de baas

De slotgracht gevuld met gesmolten olijf-ijs  
Met vissen van zalm en forel en pladijs  
Een gondel gemaakt van geplette bananen  
En cakejes die lijken op sierlijke zwanen

***Daarover een brug met planken van frietjes  
Je haalt 'm dan op met slierten van bietjes  
Twee stoere wachters met kippenpootbenen  
Een rucola-draak, maar het is geen gemene***

Hij kan niet hard bijten met zijn peperkoektandjes  
Hij spuwt ook geen vuur, maar kleine croissantjes  
Hij vliegt niet maar flappert met vleugelbiscuitjes  
Zingt vermicelliedjes, fluit marshmellodietjes

***Als klap op de vuurpijl, als kers op de taart  
Het beste heb ik voor het laatste bewaard  
De neus van de zalm, de crème de la crème  
Dames en heren het moment suprême... een appelflap!***

Een appelflap als een gigantische stoomboot  
*Die past nooit op tafel, dat is veel te groot*  
Ik leg hem gewoonweg hier op de grond  
*Maar hoe krijg je zo'n grote flap in je mond*

Van bovenaf eten dat lijkt me het best  
Voor iedere gast een hooivork en kapmes  
En een ladder natuurlijk zo beklim je de flap  
Door het dak, door de appels hap hap hap

En dan is er koffie, of thee, mocht je willen  
'k Heb groene of zwarte, of rooibos, kamille  
En heeft iemand nog honger, toch nog een gaatje  
Neem dan gerust een klein chocolaatje

## AFWAS 🎵

**Afwas, afwas, afwas, ik wou dat de afwas af was**

Wolkenkrabbers vuile borden  
Potten-pannen-Eifeltoren  
Kopjesbodems koffiedrab  
Lippenstift aan elk glas

Restjes dressing in de slakom  
Aangekoekte cake in bakvorm  
Lauwe appelsap in bekers  
Afgelikte slagroomlepels

*Mijn fantastisch plan, mijn lumineus idee  
Had bergen werk gescheeld  
Een chique servies plastique! Ja? – Nee*

**Afwas, afwas, afwas, ik wou dat de afwas af was**

Bevingervlekte creme-glace-coupkes  
Uitgetufte toffeesnoepjes  
Kruimels in 't stokbroodmandje  
Voorgekauwde vleesvetrandjes

Slappe natte weke friet  
Een modderpoel gestolde jus  
Een vuilnisberg servettenpropjes  
Afgekloven kippenbotjes

*Mijn fantastisch plan, mijn lumineus idee  
Had bergen werk gescheeld  
Een chique servies plastique! Ja? – Nee*

## WOLKEN 🎵

**Wolken zijn zo schattig, wolken zijn zo donzig  
Wolken zijn zo snoezig, wolken zijn zo sponzig  
Wolken zijn zo pluizig, wolken zijn zo koddig  
Wolken zijn zo luchtig, wolken zijn zo wollig**

Wolken zijn net boze wolven  
Verkleed als onschuldige schapen  
Die naïef en onnozel blaten  
Maar bijten als je dichtbij komt  
Pas op! Ze bijten als je dichtbij komt!

**Wolken zijn zo schattig, wolken zijn zo donzig  
Wolken zijn zo snoezig, wolken zijn zo sponzig  
Wolken zijn zo pluizig, wolken zijn zo koddig  
Wolken zijn zo luchtig, wolken zijn zo wollig**

Nee, wolken zijn niet te vertrouwen  
Ze haten de strakblauwe lucht  
Ze komen het altijd verknallen  
Met wit en grijs en zwart

Met keiharde hagel of striemende regen  
Met donder en bliksem en stormen van sneeuw  
En voor je het weet zijn je kleren doorweekt  
Zelfs je onderbroek nat als een vis in de zee  
Je onderbroek nat als een vis in de zee

## KLUMPER IN KLUMPER 🎵

Als jij op de *knarften* van jouw boelie speelt  
Dan slaat mijn *snakker* op hol  
Ik krijg rode *flakkies*, mijn *klumpers* zo *plakkies*  
In mijn buik vliegen *flappers* zich dol

Ik spits mijn *kosta's*, ik luister zo graag  
Als je zingt met jouw prachtige *makkie*  
Ik tuit mijn *paloenies*, ik kom dichterbij  
Ik geef jou een kus op je *flakkie*

***Laat ons urenlang dansen, klumper in klumper  
Ik staar in jouw blauwe kalieo's  
Je ruikt naar een mooi bosje geurige flumpers  
Hou me vast in jouw sterke pinino's***

***Niemand begrijpt mij zo goed als jij  
Ma chérie, mijn oekieepakker  
Blijf voor altijd en eeuwig bij mij  
Ik hou van jou met heel mijn snakker***

Niemand bakt *finkie's* en *fonkie's* als jij  
Met slagroom en veel *chakalienie*  
Jij plukt mooie *flumpers* en geeft ze aan mij  
En ik zet ze snel in een *blienie*

Je geeft me een mantel, een kroon op mijn *knep*  
Je kleed zit zo mooi om je *krakie*  
Ik speel dan koning en jij koningin  
Maar 't liefst zie ik jou in je nakie

## MA CHÉRIE 🎵

Soms wordt alles pikkedonker  
Zoals in kelders of in grotten  
Als de lampen zijn gesprongen  
En de fakkels opgebrand

Alsof de dag werd gestolen  
Door een bende gemene/gewetenloze rovers  
Alsof het licht werd gepikt  
Door een dief in de nacht

***Ma Chérie, open je ogen  
Ma Chérie, spits je oren  
Ma Chérie, dan hoor je vogels  
Ze zingen liedjes speciaal voor jou***

***Ma Chérie, ruik aan de bloemen  
Ma Chérie, proef van de kersen  
Ze zeggen: pluk me met je handen  
Ze smeken: stop me in je mond***

In bed lijkt alles beter  
Met je hoofd onder het deken  
In je bed zijn er geen monsters  
Want die liggen graag eronder

Maar Chérie, het is doodzonde  
Om geen feestjes meer te vieren  
Geen noten meer zingen  
Van je lievelingsmuziek